



# Contactblad

Belgische Hospitaliteit Onze Lieve Vrouw van Lourdes

MAART 2016, N° 41

## Editoriaal

### «Barmhartig als de Vader»

#### IN DIT NUMMER:

Editoriaal.	1
Barmhartig als de Vader. Pastoraal thema 2016	2
Organogram van de Hospitalité Notre Dame de Lourdes	6
De Hospitaliteit Notre-Dame de Lourdes	8
De bedevaart voor kinderen	10
Te Lourdes is genezing besmettend	11
Ik moet gaan vertellen dat Jezus levend is in ons midden	11
Seizoen 2016	12

En daar gaan we weer....

Dit keer op uitnodiging van Paus Franciscus die ons ertoe aanzet het grote avontuur van de weg van de Barmhartigheid te bewandelen. Bestaat er een beter wijze om deze genade te beleven dan door (eens te meer) op weg te gaan naar Lourdes: ja het is immers in Lourdes dat de Heilige Maagd besloot de boodschap van Barmhartigheid aan de kleine Bernadette door te geven: "Ga je laven aan de bron, doe boete, dat men naar hier in processie kome"! En het volk en talloze zieken begaven zich op weg naar de bron.

In september '15 hadden we de vreugde Bertrand

Clerc-Renaud te ontmoeten. Bertrand is voorzitter van onze 'moeder-hospitaliteit'

Notre-Dame de Lourdes, en kwam speciaal naar Brussel om de Raadsleden van de Belgische Hospitaliteit te leren kennen, te ontmoeten, en samen na te denken over onze werking in Lourdes en evenzeer over de spiritualiteit die ons, zovele Lourdesvrijwilligers, verenigt.

De ontmoeting was bijzonder vruchtbaar en veelbelovend!

En met een nog grotere vreugde mochten we vernemen dat 'onze' bisschop (referendaris voor de Belgische Hospitaliteit) een bijzonder

grote interdiocesane uitdaging heeft aangevaard. Dank U, Monseigneur De Kesel, moge ons gebed U begeleiden in deze zware opdracht.

Aan ons om nu op stap te gaan, en onze reis naar Lourdes verder te zetten, waar Maria op ons wacht. Wij allen, jong en iets minder jong, met meer of minder beperkingen... We hebben er allen nood aan ons te begeven op de weg van de Barmhartigheid, opnieuw geboren te worden en terug de smaak van de Hoop te mogen ervaren.

Goede bedevaart!

Luc Vanerum



Het Jubeljaar van de Barmhartigheid  
Herinnert ons dat God  
Ons met open armen verwacht  
Zoals de vader met de verloren zoon.

@Potifex, 29 november 2015

## Barmhartig als de Vader



### Barmhartigheid:

«gevoel waar de ellende van anderen ons hart raakt».

“Barmhartigheid is een bron van vreugde, gemoedsrust en vrede. Het is de voorwaarde van ons heil. Barmhartigheid: het is de weg die God en mens verenigt, omdat zij het hart opent voor de hoop voor altijd bemind te zijn ondanks de beperking van onze zonde.” Paus Franciscus, “Misericordiae vultus, nr. 2)

Met die woorden nodigt de heilige Vader ons uit tot het vieren van het heilig Jaar van de barmhartigheid, een jaar dat begonnen is met het openen van de heilige Poort in Rome op 8 december 2015.

Op vraag van Mgr. Brouwet heeft het Heiligdom van Lourdes beslist op deze uitnodiging van paus Franciscus in te gaan. Het is met een immense vreugde dat het zijn bezinningen over de barmhartigheid aanbiedt, om alle pelgrims te helpen dit Jubeljaar te beleven, samen met Onze Lieve

Vrouw van Lourdes, Moeder van Barmhartigheid, en met Bernadette, getuige van de barmhartigheid van God.

### I – Wat is de Barmhartigheid ?

In het dagelijks taal-



gebruik is de barmhartigheid een gevoel dat tot een houding en bepaalde gebaren inspireert. Het gaat inderdaad om een hart dat gevoelig wordt voor elke situatie van ellende waarmee onze medemens te maken heeft. Het medelijden is een manier om de barm-

hartigheid uit te drukken. Het is meelevens met degene die lijdt, zelfs als men nooit helemaal de plaats kan innemen van degene die lijdt.

Maar de barmhartigheid wordt ook beleefd tegenover degene die niet lijdt en die de anderen doet lijden. In dat geval gaat het niet meer om een gevoel, maar om een daad van onze wil die bestaat in het vergeving schenken.

Wanneer wij dus spreken van barmhartigheid, dan verwijzen wij zowel naar het gevoel van medelijden met degene die lijdt als naar de vrijwillige daad van vergeving en het uitwissen van het kwaad dat hij heeft bedreven.

### De God van de Barmhartigheid

In heel de Bijbel en de Heilsgeschiedenis vinden we waarom God barmhartig is.

**De Barmhartigheid,**

# Pastoraal thema 2016

**gave van de Vader, gave van de Zoon en gave van de heilige Geest.**

**Gave van de Vader** omdat Hij ons zijn eniggeboren Zoon geeft.

**Gave van de Zoon** die zich aan ons geeft om de barmhartigheid van de Vader te openbaren.

**Gave van de heilige Geest:** "De geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft." (Lc 4,18).

**De Kerk, sacrament van de Barmhartigheid van Christus**

"De draagbalk die het leven van de Kerk schraagt, is de barmhartigheid. Niets van haar verkondiging en haar getuigenis naar de wereld toe mag zonder barmhartigheid zijn. De geloofwaardigheid van de Kerk gaat langs de

weg van de barmhartige en medelijdende liefde.

Het is tijd voor een terugkeer naar het wezenlijke, om de zwakheden en moeilijkheden van onze broeders en zusters op ons te nemen. Vergeving is een kracht die tot nieuw leven opwekt, en de moed ingeeft om met hoop naar de toekomst te kijken." (Paus Franciscus, "Misericordiae Vultus", nr. 10)

"Waar de Kerk aanwezig is, moet de barmhartigheid van de Vader zichtbaar zijn." (Paus Franciscus, "Misericordiae Vultus", nr. 12)

De Barmhartigheid scheidt broederlijkheid: "de werken van barmhartigheid"

"Het is mijn vurig verlangen dat het chris-

tenvolk gedurende het Jubeljaar nadenkt over de werken van lichamelijke en geestelijke barmhartigheid... Laten wij opnieuw de werken van lichamelijke barmhartigheid ontdekken:

- te eten geven aan de hongerigen,
  - te drinken geven aan de dorstigen,
  - de naakten kleden,
  - de vreemdelingen opnemen,
  - de zieken bijstaan,
  - de gevangenen bezoeken,
  - de doden begraven.
- En laten wij niet de werken van **geestelijke barmhartigheid** vergeten:
- de twijfelenden raad geven,
  - de onwetenden onderrichten,
  - de zondaars vermanen,
  - de bedroefden troosten,
  - de beledigingen vergeven,



«Waar de Kerk aanwezig is, moet de barmhartigheid van de Vader zichtbaar zijn.»





De Barmhartigheid die verder gaat dan rechtvaardigheid: de vergeving

- lastige personen geduldig verdragen,
- tot God bidden voor de levenden en de doden.”

(Paus Franciscus, “Misericordiae Vultus”, nr. 15)

Mijn naaste is dus niet degene die mijn godsdienst, mijn vaderland, mijn familie of mijn ideeën deelt. Mijn naaste is degene met wie ik mijn leven deel, omdat wij elkaar nodig hebben.

De naaste (broeder) van de andere worden is een soort exodus, een verzoening. De “werken van barmhartigheid” zijn de kans die ons wordt gegeven tijdens de bedevaart van ons leven om “barmhartig als de Vader” te zijn, met

andere woorden, rechtvaardig en liefdevol, om één te worden met elkaar.

### De Barmhartigheid die verder gaat dan rechtvaardigheid: de vergeving

Barmhartigheid als vergeving van onrecht is het andere gezicht van de broederlijke liefde.

De viering van het sacrament van de verzoening is de plaats waar de bekeerling tot God plaatsvindt.

In de viering van dit sacrament neemt de leven gevende ontmoeting met Christus de vorm aan van vergeving en barmhartigheid.

### II - Lourdes, de bedevaart van de Barmhartigheid

#### De poort van de

### Barmhartigheid

In dit Jubeljaar krijgen wij tijdens onze bedevaart, privé of met anderen, de gelegenheid om door de poort van de Barmhartigheid te gaan. U zult haar vinden vlak bij de Sint-Michielsingang. De poort zal rechtstreeks verbonden zijn met het Bretoens kruis. U kunt er dus de gekruisigde Jezus aanschouwen, voor ons gestorven en poort van de barmhartigheid. Te gelijk kunnen wij de Maagd Maria vereren die aan de voet van het kruis staat. Door de poort van de Barmhartigheid door te gaan zijn wij uitgenodigd om met Maria en Bernadette het kruisteken te maken, om zo onze beslissing te tonen te willen binnentreden in de realiteit van de genade van de barmhartigheid voor ons en voor allen met wie wij het leven delen.

#### De Grot

De Grot van Lourdes is de plek waar Bernadette Soubirous 18 keer, tussen 11 februari en 16 juli 1858, de Maagd Maria, de Moeder van



God, heeft ontmoet. Deze ontmoeting tussen die twee personen gebeurde met het oog op een andere ontmoeting, deze met Christus. De bron die Bernadette bij de negende verschijning ontdekt is het symbool zelf van de boodschap die Maria aan Bernadette toevertrouwt. Deze bron symboliseert Christus zelf. Wanneer de Dame tot Bernadette zegt: "Ga drinken en u wassen aan de bron", dan is dat een uitnodiging die zij tot haar richt om in te treden in het mysterie van het leven van haar Zoon. Het is niet genoeg de bron (Christus) te ontdekken, men moet ook nog drinken en zich wassen. Dat betekent zich voeden met het Woord van God en zich laten omvormen door zijn sacramentele aanwezigheid in de Verzoening en de Eucharistie. De Grot is ook de plek voor de stilte en het nodige gebed om met de Heer te spreken. De Grot is ook de plek voor een begin, een nieuw begin, een op weg gaan,

voor iets nieuws. Bij de Grot ontdekken wij de moederlijke aanwezigheid van Maria en wij ervaren er ook het moederlijke gezicht van de Kerk.

### **De baden en de kraantjes**

Op vraag van de Dame stelt Bernadette drie gebaren. Het zijn Bijbelse gebaren, echte boetekenen die verwijzen naar de grote momenten in het Lijden van de Zoon van God :

**Op de knieën kruipen en de bodem van de Grot kussen:** het is het teken van de vernedering van de Zoon van God, het is het teken van de Menswording.

**Wat onkruid eten dat in de Grot groeide.** De zure kruiden van het boek Exodus spreken van het geslachte lam waarmee de Hebreëen beroep doen op de goede genaden van God.

**De modder** die het gezicht van Bernadette bevuilt, is het beeld van "de lijdende dienaar van Jahweh" waarover de profeet Jesaja ons spreekt (Jes 52, 14). Ten slotte zijn wij uit-

genodigd om elkaar te drinken te geven, het beste van onszelf aan de anderen te geven.

### **De kapel van de verzoening**

De kapel van de verzoening is de mooiste van alle kapellen van het Heiligdom, niet door haar materiële schoonheid, maar door de schoonheid van wat er in dat gebouw wordt beleefd: een boeteling, bezielde door het verlangen naar bekering langs de gevraagde en ontvangen vergeving, en een priester, bedienaar van de barmhartigheid, spreken opnieuw en op een concrete manier hun Ja uit aan het verbond van barmhartigheid dat God sluit met de mensheid.

### **De ziekenzentrums: Notre-Dame en Saint-Frai**

"De ziekenzentrums zouden maar gemeenschappelijke structuren zijn als alle andere, indien er geen hospitalitei-



«Wij zijn uitgenodigd om elkaar te drinken te geven, het beste van onszelf aan de anderen te geven.»

# Organogram van de Hospitalité



Van rechtswegen Lede

Rector van het Heiligdom  
*Pater André CABES*

Bisschop Ta  
*Mgr Nicola*

Leden onafhanke

Alg. Secretaris Hospitaliteit  
*Alain de TONQUEDEC*  
secgal.hndl@wanadoo.fr

Voorzitter H  
*Bertrand CLEF*  
president.hndl

Verantwoordelijke van de

Dienst Saint Joseph <i>B. GLADIN</i>	Dienst Saint Michel <i>H. DE WATRIGNANT</i>	Dienst Notre-Dame <i>M-A PEZET</i>
--	---	--



**DIENST SAINT JOSEPH:** Aanwezig aan het station en aan de luchthaven voor aankomst en vertrek van zieken en hun vervoer naar de onthaalcentra.

Andere activiteiten: De Ceremonies, de Grot (hulp bij het gebed).



**DIENST SAINT MICHEL:** Voorziet de logistiek van de verblijven en maaltijden in de verschillende plaatsen. Werkplaatsen.

**DIENST NOTRE-DAME:** In het Accueil Notre-Dame: Onthaal op gelijkvloers, Intendance (Eetzaal, afwas), Dienst op de verdiepingen. Ontmoetingsplaats Nazareth.

Op verschillende sites: Sacristie, Naai- en borduurwerk voor liturgische kledij, Bloemkunst, Strijken, Gevonden voorwerpen, Hulppost (voor artsen en gediplomeerde verpleegsters). In verbinding met de Dienst Saint Joseph: Onthaal in station en luchthaven, Ceremonies, Grot.



**DIENST MARIE SAINT-FRAI:** In het Accueil Marie Saint-Frai: Onthaal, Inlichtingen, Ontmoetingsplaats in het gelijkvloers, Intendance (Eetzaal, afwas), Strijken, Dienst op de verdiepingen. Op verschillende sites: Sacristie, Ontlening van rolstoelen.

In verbinding met de Dienst Saint Joseph: Onthaal in station en luchthaven, Ceremonies, Grot.

# Notre Dame de Lourdes

en in de Raad van Bestuur

Arbes & Lourdes  
**S BROUWET**

Aalmoezenier Hospitaliteit  
**Pater Horatio BRITO**

elijk van de Diensten

ospitaliteit  
**RC-RENAUD**  
@orange.fr

Alg. Penningmeester Hospitaliteit  
**Alain MARCHIO**  
tresorier.hndl@wanadoo.fr

Diensten - Ondervoorzitters

Dienst Marie Saint-Frai <b>M. VERVOITTE</b>	Dienst Saint Jean-Baptiste <b>M. AUBOUIN</b>	Dienst Sainte Bernadette <b>G. LEROUX</b>
---	--	---

**DIENST SAINT JEAN-BAPTISTE:** Inzicht, houding en beschikbaarheid, ontvangst en hulp bij het Geloofsgebaar met het teken van het water, Voorplein van de Baden (ordehandhaving), binnen de Baden (hulp bij het Geloofsgebaar met het teken van het water).

**DIENST SAINTE BERNADETTE:** Biedt een uitgebreide vorming aan over 4 jaar, a ratio van een week stage jaarlijks, met als doel de Boodschap van Lourdes en de Hospitaliteitsgeest te verkondigen, de Weg van Bernadette te doorlopen, de verschillende sites te ontdekken, het gebruik van het materiaal te leren, de verschillende diensten en hun werkwijze te leren kennen, het engagement in de "Hospitalité Notre-Dame de Lourdes" voor te bereiden met mogelijks de "Wijding aan Jezus over Maria".

**ALLE DIENSTEN:** Na vier (4) jaar vorming is het mogelijk de aanvraag te richten voor zijn 'engagement' in de "Hospitalité Notre-Dame de Lourdes" of voort te komen dienen als hulp-ziekenhelper. Drie (3) jaar later, mag de verbondene vragen om zich "AAN JEZUS OVER MARIA" te wijden door een bijzondere vorming te volgen met de Algemene Aalmoezenier.



# Hospitalité Notre Dame de Lourdes

Ten gevolge van het bezoek dat de heer Bertrand Clerc-Renaud, Voorzitter van de Hospitaliteit OLV van Lourdes, ons bracht eind september 2015, geven wij u enkele inlichtingen over de Hospitaliteit ND de Lourdes:

## Doelstellingen

- Bedevaarders in Lourdes onthalen

*Bijstaan bij de grote ceremonieën*

- De Boodschap van Lourdes doorgeven.

## Geschiedenis:

Opgericht in 1885 op verzoek van de Chapelains de Lourdes om gedurende het hele jaar een ziekendienst te verzekeren naar het voorbeeld van de Hospitalité ND du Salut die sinds 1883 evenwel enkel de Franse Nationale Bedevaart begeleidt.

De Hospitaliteit ND de Lourdes valt onder canonisch recht en functioneert als broederschap.

In 1905 krijgt ze een publiekrechtelijk statuut.

In 1928 wordt ze door Paus Pius XI tot Aartsbroederschap verheven, waardoor ze diocesane of nationale Hospitaliteiten in haar rangen kan opnemen.

In 1999 worden de statuten aangepast teneinde 2 diensten, Marie St-Fray (Hospitalité ND des Douleurs) et Saint Jean-Baptiste (Piscines) tot haar activiteiten te kunnen toelaten.

In 2000 volgt er een bijkomende aanpassing, waardoor ook de diensten St-Michel ( Restaurant & logement) en Ste-Bernadette (Opleiding) voortaan geïntegreerd worden.

## Doelstellingen:

Bedevaarders in Lourdes onthalen, met vooral aandacht voor zieken, gehandicapten, eenzamen of al wie, ongeacht zijn herkomst behoeftig is en enige hulp bij zijn/haar bedevaart kan gebruiken.

De bisschop en de kapelaans bijstaan bij de grote ceremonieën.

De Boodschap van Lourdes doorgeven.

**Organisatie:** (Zie vereenvoudigd organogram)

Directie: een Voorzitter, benoemd door de bisschop na akkoord van het Vaticaan.

Een secretaris-generaal en een penningmeester-generaal, benoemd door de Bisschop, op voordracht van de Voorzitter.

De Raad van Bestuur vergadert 2 maal per jaar teneinde belangrijke beslissingen te nemen en een gemeenschappelijke richting te bepalen. Hij bestaat uit 3 leden van rechtswege (Bisschop, Rector van de Heiligdommen en de Aalmoezenier van de Hospitaliteit) samen met de 6 verantwoordelijken van de Diensten, die elk de titel van Vice-Voorzitter dragen. Hierbij dienen nog 2 vertegenwoordigers van de diensten te worden toegevoegd, aangeduid door hun respectieve diensthoofden (verschillende nationaliteiten) wat een totaal van 24 personen oplevert.

De diensten ontmoeten elkaar 2 maal per jaar, met alle beschik-



bare raadgevers. Kosten hiervoor worden door de Hosp. gedragen (budget ong. € 50.000).

**Contacten:**

In Frankrijk: APHF (Association des Présidents d'Hospitalités francophones), ANDDP (Association Nationale des Directeurs de Pèlerinages). Deelname aan hun respectieve congressen.

Buitenland: IRL, GB, ESP, ITA, DEU, BEL en binnenkort: USA. Deelname aan een of meerdere van hun congressen.

Ontmoetingen op donderdagmiddag: niet regelmatig. Naargelang van de aanwezigen: lunchcocktail.

Bertrand Clerc-Renaud is in Lourdes aanwezig de eerste en laatste week van de maand, omwille van vergaderingen met de 'Heiligdommen'. Hij zal de agenda's van de Belgische bedevaarten nakijken om te proberen ons te ontmoeten. Het Bureau is 's namiddags geopend.

**Personeelswijzigingen:**

EP. Horatio BRITO wordt begin oktober opgevolgd door EP André CABES (ex Sv des jeunes), als Rector van de Heiligdommen.

EP. Robert BOISVERT (80) keert terug naar Canada. Vervanger: EP. Horatio BRITO.

EP. Régis de la Tessonnière, verantwoordelijke voor de ceremonieën, wordt opgevolgd door een, lid van de Communauté St-Martin.

Diversen:

Een médaille, (kenteken) gecreëerd door de HNDL is in voorbereiding.

Inspanning om de heren van de HNDL beter te kleden teneinde beter zichtbaar te zijn (Blazer met schildje, dassen te dragen tijdens en na de dienst)

Er bestaat een wens om deel te maken van de "Fondation du Vatican". Organisatie gemachtigd tor het aanleveren van fiscale attesten.

Het Bureau médical (vaststelling onverklaarbare genezingen) maakt geen deel uit van het organogram van de Heiligdommen, evenmin als de HNDL.

De HNDL werkt samen met de Heiligdommen maar is een onafhankelijke entiteit, bestaande uit vrijwilligers, onbezoldigd zij het ooit... door O.L.Heer.... Er is evenwel een aantal bezoldigden in dienst van de Hospitaliteit (restaurants, logement ...).

De bijdrage aan de HNDL omvat de verzekering voor de Hospitaliers.

De Heiligdommen worden van overheidswege niet gesubsidieerd (ook niet door de stad Lourdes).

Inspanning om de telecom en informatica te verbeteren.

Het aantal bedevaarders niet deelnemend aan een georganiseerde bedevaart) bedraagt ong.2.000.000; binnen een bedevaart ong.700.000.



«*Dienen is een weg die doet ontdekken, een weg van geloof in de Dienaar.*»

ten waren, die tienduizenden vrijwilligers die elk jaar van hun tijd en hun geld geven om zieke mensen of mensen met een handicap te begeleiden of op te vangen.

Het zou Lourdes niet meer zijn, indien wij twee prachtige ziekencentra hadden

gebouwd en laten beheren door gekwalificeerd personeel maar zonder de gratuite aanwezigheid van de vrijwilligers. Het zou jammer zijn voor de mensen die er worden verwelkomd, maar evenzeer voor de vrijwilligers, want dienen is een weg die doet ontdek-

ken, een weg van geloof in de Dienaar. Gelukkig zijn er veel jongeren die deze dienst willen vervullen” (Mgr. Jacques Perrier, “L’Evangile de Lourdes”).

*Volgens de tekst van Pater Horacio Brito, m.i.c*

## De bedevaart voor kinderen

Te Lourdes, zetten zich duizenden jongeren en volwassenen een week lang ten dienste van mindervaliden.

Zich ten dienste stellen van de Andere is een buitengewoon verrijkende menselijke ervaring.

Nochtans kan deze belevenis ontoegankelijk zijn voor jonge ouders. Inderdaad, schijnt het a priori moeilijk te zijn een familieleven binnen de bedevaart met een dienst aan de zieken te verenigen.

Sommige bedevaarten bieden aan de jonge ouders met kinderen van 0 tem 12 jaar de mogelijkheid aan zich ten dienste te stellen van mindervalide bedevaarders.

Inderdaad, stelt de groep voor de kinderen tijdens de diensturen op te vangen en te begeleiden met begeleiders of animatoren die volledig deel uitmaken van de groep.

Deze animatoren bieden aan om deel te nemen aan verschillende activiteiten rond diverse thema's gebonden aan de bedevaart (bv. Lourdes, Bernadette, bezoek van het fort, enz.). Zo krijgen de kinderen de mogelijkheid Lourdes en haar geschiedenis te leren kennen alsook het geloof op een ludieke en voor hun leeftijd passende manier te bemeesteren.

Naast deze dienstdienst, laat deze week ook toe een hoogtijd binnen het gezin te beleven, zeer verschillend van traditionele vakanties en aan de kinderen te laten ontdekken hoe hun geloof anders te beleven en uit te drukken.

De aanwezigheid van deze kinderen in de bedevaart zoals die van hun ouders neemt zijn volle betekenis op. Deze gebeurtenis laat zomede ook toe aan verschillende christelijke gezinnen elkaar te ontmoeten en intense momenten en week lang te beleven.



# Te Lourdes is genezing besmettend

Een woordje van Pater André Cabes, rector van het Heiligdom van Lourdes

"Het is wel bekend: men kondigt nooit in de kranten aan dat de trein tijdig en veilig is aangekomen. Om erover te spreken, moet er een catastrofe gebeuren. Men spreekt over ziekten, maar nooit over gezondheid en zeer zelden van genezing. Welnu, te Lourdes, is de genezing besmettend, de indrukwekkende genezing van lichamen, die wel voorbijgaand blijft, en de meest fundamentele genezing van harten, die ons de eeuwigheid opent, het «geluk in de andere

wereld» belooft aan Bernadette. Wij menen dat een journal van Lourdes ons dient op de hoogte te houden van het nieuws van God, van het Goede Nieuws over zijn doel tot genezing en verlossing. Jezus herhaalt het ons in het Evangelie: «Ik kom hier niet voor de gezonde noch de gerechte mensen, ik kom hier voor de zieken en de zondaars». Eerst het Heiligdom en al deze die er toekomen, wij moeten ons laten bekeren tot Gods wens: het hart van de minderen be-

reiken, en met hun de vreugde van de ontmoeting beleven daar waar Hij zich openbaart als eeuwige deling van een overstromende liefde: hij is barmhartig!

Zijn troostende Geest waait: laten we ons door Hem bezoeken, verheugen en veranderen.

Laten we de genade aanvaarden die Hij ons dagelijks verleent, en als Maria met haar bejaarde nicht Elisabeth, of te Lourdes met de jonge Bernadette, laten we ze delen.



*U heeft de genade ontvangen in verband met Lourdes, deel uw getuigenis door aan de redactie te schrijven:*

*Lourdes, le journal des grâces*

*1 av. Mgr Théas*

*65108 Lourdes Cedex*

*temoignage@lourdes-france.com*

## «Ik moet gaan vertellen dat Jezus levend is in ons midden»

*Plots genezen van een multiple sclerose is Jean-Pierre Bély de 66e bij wonder genezen te Lourdes. Tot de avond van zijn leven, was hij een echte missionaris van Gods Barmhartigheid. Hij heeft onvermoeibaar getuigd van de genade van Lourdes. Enkele getuigenissen:*

*Zo vertrok ik per trein naar Lourdes, met de zieken van de Rozenkransbedevaart. Te Lourdes, door zijn Sacrament der zieken en de heilige Zalving, heeft de Heer mij weer staande gemaakt in mijn hart en*

*in mijn lichaam, en gaf Hij mij de uitzonderlijke kracht om te gaan vechten tegen alle vormen van lijden. Zo geef ik het weer. De Heer heeft mij een prachtig geschenk gegeven. Hij heeft mij heropge-*

*nu moet gaan vertellen wat ik ontvangen heb. Voor mij is dat van het hoogste belang. Ik wou gaan zeggen dat God Liefde is, dat deze Liefde zonder grenzen is. Dat Jezus, zijn Zoon,*

levend is in ons midden, tot het einde der tijden. De Heer bemint ons zoals wij zijn. Hij vraagt ons enkel zijn Liefde in ontvangst te nemen! Tijdens die bedevaart waar ik genezen ben geweest, heb ik zeer duidelijk boodschappen waargenomen die ik u nu wil vertellen.

Aan de kinderen: "Bid dikwijls de Heer met de Maagd Maria, met uw ouders, met allen die u lief hebt!" Aan de ouders: "Leer uw kinderen te bidden, met eenvoudige woorden, met hun

hartje!" Aan de koppels: "Wees niet bang Maria als Moeder mee te nemen! Het is de Heer die ze ons onder het kruis heeft geschonken. Zo kan de echtbrekende geest, die zich steeds in de gezinnen zoekt in te dringen om ze te vernielen, niets bereiken! Denkt eraan!"

Ik heb dit met veel duidelijkheid en tederheid waargenomen, als een dringende oproep en ik wou het steeds gaan verder vertellen. Wanneer men mij vraagt wat ik te Lourdes beleeft heb, doe ik het

met vreugde. Bernadette zei: "Ik ben belast om het u te vertellen, niet eraan te laten geloven." Ik zoek niemand te overtuigen, maar ik wens het gewoon te gaan vertellen... en ik zal het gaan zeggen!



Secretaire Notre-Dame de Lourdes / YRON

**Jean-Pierre Bély**  
In Journal de Grâces N°1

## Seizoen 2016 van de bedevaarten uit België naar Lourdes!

Mei	
Orde van Malta	28/04 tot 03/05
Militaire Bedevaart	20 tot 22
Ziekenzorg	25 tot 29
Gent	12 tot 18
Nationale Bedevaart	23 tot 27
Namur - Tournai	24 tot 30
Brugge	24 tot 30
Antwerpen	25 tot 30
Ziekenzorg	29 tot 02/06
Juni	
Ziekenzorg	02 tot 06
Ziekenzorg	06 tot 10
Ziekenzorg	10 tot 14
Mechelen-Brussel	23 tot 27
Juli	
Gent - Antwerpen	12 tot 18
Limburg	14 tot 19

Juli	
Ziekenzorg	14 tot 19
Limburg	14 tot 19
Brugge	15 tot 21
Namur	15 tot 21-22
Tournai	15 tot 22
Augustus	
Ziekenzorg	11 tot 17
Mechelen-Brussel	11 tot 17
Liège	15 tot 21
Tournai	17 tot 23
Équipes Saint-Michel	17 tot 24
September	
Namur	05 tot 11
Ziekenzorg	17 tot 23
Namur	20 tot 26-27

**Belgische Hospitaliteit**  
**Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes**

Vlasfabriekstraat, 14  
1060 BRUSSEL

Secretaris:  
PETERS Jean-Claude  
02/345 .54.28  
Jean-claude.peters@skynet.be

lourdeshospitaliteit.blogspot.com

<http://belg-hospi-belg-lourdes.overblog.com/>